

Birte's 70-års fødselsdagsfest

Fredag, den 9. marts 2007

Mel.: Der bor en bager

Messes
Til fødselsdag vi er med som gæster,
For kære Birte vi alle fester
et mægtigt gilde vi håber på.
Det varer længe før hjem vi gå.
Men der er altid no'n, som sidder og tænker,
Ska' vi nu til at synge de hjemmelavede sange igen,
Som hverken rimer eller passer
Ja-a-a-a-men

Messes
Du mange venner har med på dagen
At fejre dig, se det er jo sagen
For godt humør er vi alle i
Og dine fester, dem kan vi li'.
Men der er altid non, som sidder og tænker,
Vi har det da gerne så dejligt sammen,
Så du ka'da godt holde no'n flere fester.
Ja-a-a-a-men

Messes
Nu vil vi vende vort blik tilbage
Til mange minder og derfra tage,
3-4 stykker, som huskes bedst,
og synge om dig til denne fest
Men der er altid no'n som sidder og tænker,
skal de da igen gøre dig helt til grin
Og skrive om det og det og det
Ja-a-a-a-men

Messes
Nej, bare rolig det la'r vi ligge,
så dine "småkicks" afsløres ikke.
Langt hel're hejser vi vore flag
Og fester med dig på denne dag.
Men der er altid no'n, som sidder og tænker
Det ku'nu ha' været sjovt, hvis vi havde skrevet
noget om dengang Birte hun.....
Ja-a-a-a-men

Messes
En glæde er det at have venner,
af dem vi ikke så mange kender.
Hav tak for stunder i alle år.
Vi håber mange endnu vi får.
Men der er altid no'n, som sidder og tænker,
Mon ikke snart du gi'r en lille en,
For man sku'jo nødig sidde og bli' tør i halsen
Ja-a-a-a-men

Messes
I sidste vers vi vort glas vil fylde,
For fødselaren vi nu skal hylde.
ET STORT TILLYKKE, det skal du få,
mens alle gæster skal op at stå.
Men der er altid no'n, som sidder og tænker,
Mon ikke vi sku lade dig leve, så højt vi kan,
HURRA – HURRA – HUUURRAAAAAAA
Ja-a-a—a-men